

Reflektioner kring gulfsyndromet

– det tvivelaktiga utredningsklimat som myndigheterna har skapat

Jag har med intresse följt den dramatiska utvecklingen av det som hände i gulfkrigen genom TV:s bevakning, bland annat TV4.

De människor som deltog i dessa krig hade en vision om att deras insatser skulle bidra till fred och stabilitet. Tyvärr förde det också med sig att de människor/soldater som deltog i dessa operationer utsattes för stora risker. Många soldaters möte med hemlandet efter utförda uppdrag var inte det tack de hade väntat sig. I synnerhet inte om man behövde medicinsk rehabilitering eller annan uppbackning av det samhälle som hade utnyttjat deras tjänster i främmande land.

Samhällets oförstående och nonchalanta attityd gentemot dem som ställde upp för sitt land är en katastrof för många hemvändande soldater. Det svek som de drabbade utsatts för med lögn och påståenden som tar från dem deras rättigheter visar ett samhälle i förfall.

Jag har många gånger i filosofiska termer undrat över hur livet gestaltar sig. För vissa ter sig livet som ett oändligt stort äventyr. För andra kan livet ta slut innan det ens har börjat. För vissa kan livet vara ett enda långt lidande. Livet kan förändras från lycka till svåra omständigheter när man minst anar det.

En soldat som har vigt en del av sitt liv åt att bekämpa en fiende som hans regering ansåg vara ett hot mot det egna landet har soldaten uttryckt genom att ge sitt yttersta för att hans insats ska uppmärksammas. En insats som krävde en psykisk och fysisk smärta.

Efter sina uppdrag i främmande land väntade man sig att de som med sina liv som insats skulle få ett mottagande som bekräftade deras insatser. Men tyvärr var det bara de närmast anhöriga som gav en tröstande omfamning i ett skede då samhället övergav dem.

och i princip slå mot både vänner och fiender.

Mellan 1985 och 1989 skickades det material till Irak för biologisk och kemisk krigsföring. Som en parentes kan sägas att USA ville hämnas på Iran och ajatollorna (prästerskapet i Iran) för att de våldförde sig på Amerikanska ambassaden i Teheran och för att de tog makten i landet. Känt är att Saddam Hussein försågs med vapen för att han skulle kuva Iran militärt. Tiden för när Irak skulle ha fått B- och C-stridsmedel sammanfaller med tidpunkten för Iraks anfall på Iran. Med tillstånd från USA:s näringsdepartement försåg alltså USA:s regering Irak med patogena organismer som böldpest och botulism. Amerikanska företag och ett stort biologiskt arkiv fick tillstånd att förse Irak med organismer som mjältbrand, gasflegmone, brucellos och även mänskligt genetiskt material. Det finns också en misstanke om att den bombmatta som lades ut innan marktruppernas intåg kunde ha slagit sönder depåer med B-C-stridsmedel där det fick den effekten att det spreds med vinden och kunde påverka de intågande marktrupperna.

Det talas ofta om heder i militära sammanhang, men var kommer hedern och ärligheten in i bilden när det gäller att bistå en annan människa? Det handlar om ansvaret mot soldaterna och deras familjer. I de militära organisationerna nämns ofta sanning och heder som sanna honnorsord. Ord som inte bara är ord utan har ett viktigt budskap i alla sammanhang – inte minst när man skall utreda sanningshalten i det som är så viktigt för alla dem som drabbats i gulfkriget.

Enligt Pentagon skulle ingenting tillåtas att överskugga denna stora seger som det innebar att gå segrande ur kriget med Irak.

Det finns också ett annat problem, nämligen motgift mot gas som injicerades på soldater i hopp om att det skulle lindra effekterna eller göra dem immuna mot eventuella gasutsläpp. Motgiften (TT-DPA) som alltså gavs i förebyggande syfte till 250 000 soldater under Kuwaitkriget. I vissa fall kan denna drog orsaka bieffekter som påminner om gulfsyndromet. Omkring 1000 000 amerikanska soldater från Kuwaitkriget har liksom kanadensiska och brittiska soldater klagat över symtom som sattes i samband med detta syndrom.

Kewin Wright är en soldat som kämpar för att överleva eftersom hans vistelse under gulfkriget har gett honom sviter som förkortar hans liv. Han säger: Jag skall klara mig. Jag är en hård marinsoldat. De lärde mig att överleva och slåss. Jag tänker fortsätta att kämpa och överleva. Jag är en kämpe men som har att bekämpa en åkomma som jag inte kan se, men bara känna. En fiende som har besudlat min kropp och som har tagit ett grepp som fräter upp mig inifrån.

Krig är en sista utväg för att nå ett visst mål. Tyvärr måste det i vissa situationer till militära handlingar för att begränsa eller eliminera en oroshärd. Men som tyvärr alltid skördar oskyldiga offer.

Eländes elände

Det är tungt att tala om fred när endast viskningar når fram. Det är tungt när krigets flammor är en hjälteskuggas plågan in i evigheten. Det är tungt när friheten är en hungrande själ som mäter ut sitt värde. Det är tungt när klagan hastar för att plötsligt gå bort.

Många experter tvivlade på att det utarmade uranet var en av orsakerna till att soldater hade blivit sjuka på balkan och i gulfkrigen ända tills uranammunitionen visade sig ha en förorening av det radioaktiva ämnet Uran 236 som kommer från kärnkraftsindustrin. Dessutom som en mycket obehaglig överraskning hittade man rester av det giftiga ämnet plutonium i uranammunitionen. Man behöver inte vara särskilt kunnig för att förstå att kontakten med de här ämnena kan ge många obehagliga överraskningar.

Ärlighet
Ge inte lögnen utrymme för att kväva sanningen.

Det som är det mest fruktansvärda är att de anhöriga aldrig fick någon vetskap om vad deras anhöriga har dött av eftersom det inte finns någon som helst öppenhet när det gäller det som hänt i Gulfkrigen. Det är en i det närmaste total mörkläggning kring det som har hänt och att de anhöriga lever i ett stort vakuum, ett vakuum som de gärna skulle vilja fylla i med vad deras anhöriga har dött av.

Hjärtat
Hjärtats slag mäter ut sitt värde tills okänd kraft ger varsel utan mening.

Omfamning
Overklighetens ljus dig nu belyser. Dröm om tankar som flyr till nära och kära. Tyta bilder i ditt innersta väsen väcks av verklighetens ömma omfamning.

Den obeslutsamhet som råder när det gäller att ta hand om sina återvändande soldater beror inte på okunskap, utan på att man har satt in deras ohälsa i ett ekonomiskt perspektiv. Experter påstår sig ha bevis för att nervgas användes under gulfkriget och att amerikaner påstås ha utsatts för kemiska stridsmedel. Det finns också starka misstankar om att amerikanska trupper använde utarmat uran för att slå ut fiendestyrkor. Vad som då kan ha hänt är att det utarmade uranet kunde spridas med vinden

Sanning eller konsekvens
Obehagliga sanningar eller vackra lögnar.

Ge inte upp
När det känns tungt vill man gråta, men försöker ändå att skratta i ett försök att fånga livets glädjeämnen

Ängslan och sorgsna blickar. Livets svar kan inte ges i smärta och tårfyllda ögon hos dem vars öde är i händerna på ett oförstående samhälle.

Fyra rader
Blick som frågar. Framtid som bär. Famn som tröstar. Minns vad du är.

Obeslutsam
Förtvivlan och obeslutsamhet. Hur befriar man sig från dessa bojor?

Börje Wigström



Olikt atombomben med dess otroliga destruktiva kraft, var det inte alla som från början trodde på att det utarmade uran som används till ammunitionstillverkning kunde orsaka skada även på längre sikt. Det var först efter kriget som man upptäckte förekomsten av radioaktiva ämnen i ammunitionen.